

# DRIE INTERESSANTE AANDELEN VOLGENS KOOPIESJAGER

# JOHN TEMPLETON

**Tegendraads, nuchter en eigengereid. Die karaktertrekken zijn de grondslag van het succes van John Templeton. De legendarische belegger behaalde enorme beleggingsrendementen met zijn speurtocht naar goedkope, maar degelijke aandelen. Deze drie Europese beleggingen zouden de Amerikaan nu kunnen bekoren.**

**E**en buitenstaander is John Templeton (1912-2008) altijd geweest. Als telg uit een arm, gelovig gezin uit het zuiden van de Verenigde Staten viel hij behoorlijk uit de toon tijdens zijn studie in Yale en zijn eerste banen op Wall Street. Uiteindelijk werd het zijn handelsmerk om anders te zijn dan de rest en tegen de heersende opinie in te gaan. Het leverde hem roem en rijkdom op.

Aan zijn levensstijl veranderde dat weinig. De miljardair weigerde business class te vliegen en hield het

bij één huis, zijn woning op de Bahama's. Daar bleef hij tot hoge leeftijd dagelijks een uur joggen door de branding en over het strand.

Toen in 1939 de beurspaniek groot was op Wall Street sloeg Templeton gretig aandelen in. Begin 2000, toen beleggers in euforie verkeerden over de komst van het internettijdperk verkocht hij al zijn internet- en technologieaandelen.

Koop wanneer iedereen in paniek verkoopt en neem afstand wanneer iedereen gretig aandelen inslaat. Iedere belegger die dat adagium volgt, is enigszins

schatplichtig aan John Templeton. Zijn zoektocht naar interessante aandelen begint bij de populaire koers-winstverhouding. Aandelen moeten ten opzichte van de afgelopen vijf jaar relatief goedkoop zijn. Belangrijk hierbij is dat

**WELKE EUROPESE  
AANDELEN VOLDOEN  
NU AAN DE - LICHT  
VEREENVOUDIGDE -  
BELEGINGSSTRATEGIE VAN JOHN  
TEMPLETON? BEKIJK DE LIJST OP  
[VEB.NET/TEMPLETON](http://VEB.NET/TEMPLETON)**

