



# economie is totaal verknijpt'

De vraag overvalt Peter Schiff een beetje. "Waar mijn goud is?" De belegger hangt op de driezitsbank in de woonkamer van zijn imposante landgoed in Weston in de staat Connecticut. Op de achtergrond gromt zijn Duitse herder. "Waarom wil je weten waar mijn goud ligt? Wil je me beroven of zo? Ik heb gouden munten en ook wat goudstaven zoals zo veel mensen. Misschien zit ik er nu wel op."

Peter Schiff (51) is in de Amerikaanse beleggingswereld een bekende onheilsprofeet. Schiff rekent zichzelf tot de economen van de Oostenrijkse School van Ludwig von Mises en Friedrich Hayek, denkers die waarschuwen voor economisch onhoudbare situaties, vaak aange wakkerd door overmatig krediet. Daarmee zit hij vaak op één lijn met doemdenker Marc Faber. Tien jaar werkte Schiff voor Lehman Brothers totdat hij in 1996 het kleine Euro Pacific Capital overnam en uitbouwde. Zoals wel vaker met onheilspropheten wordt Schiff door sommigen op handen gedragen, anderen denken dat er een steekje los zit bij hem.

## ZENDINGSDRANG

Bovenal is het zijn zendingsdrang die irritatie en bewondering wekt. Op YouTube staan honderden videoclippen waarin Schiff zijn gal spuwt over de Amerikaanse economie. In 2005 en 2006 werd hij op CNN door andere analisten in zijn gezicht uitgelachen

om zijn onheilsboodschap. Het blijkt zijn eigenwaarde nauwelijks te hebben aangetast. "Ik ken niemand die meer accurate voorspellingen heeft gedaan dan ik", pocht de vriendelijke Schiff in het interview bij hem thuis. "Conventionele economen zaten er telkens naast, niet ik." De Amerikaan zegt de kritiek te kennen dat onheilspropheten vaak het gelijk hebben van een stilstaande klok. Eens in de zoveel tijd hebben ze gelijk maar vaak ook niet. Schiff: "Met waarschuwingen moet je vroeg komen. Het betekent dat je rendementen mogelijk aan je voorbij laat gaan. Ik heb een paar jaar gewaarschuwd voor de dotcomzeepbel en pas in 2000 liep hij leeg. Voor de vastgoedbubbel waarschuwde ik een jaar of vijf." Het is volgens hem aan beleggers zelf om met de irrationele kudde mee te lopen of niet.

## TITANIC

In 2009 kwam zijn revanche toen komediant Jon Stewart hem op nationale televisie op het schild hees. Schiff had in aanloop naar de crisis

geroepen dat de VS een "een heel ernstige depressie" te wachten stond. In 2006 noemde hij de Verenigde Staten "een Titanic". Hij zei: "Ik ben hier met een reddingsboot om mensen te helpen het schip te verlaten." In 2007 schreef Schiff in zijn boek *Crash Proof: How To Profit From the Coming Economic Collapse* dat de Fed de zeepbel in de huizenmarkt had opgeblazen als vervanging van de zeepbel op de beurs. "Koop grondstoffen, aandelen in mijnbouwbedrijven en goud", adviseerde hij. "Ik zie een serieuze financiële crisis op de VS afkomen."

## BEVREESD

Toen de kredietcrisis eenmaal een feit was, namen anderen Schiff ook wat serieuzer. Hij profiteerde naar eigen zeggen flink. "Al had ik meer geld moeten inzetten op het inklinken van de markt voor subprime-hypotheek."

Maar foutloos kunnen zijn voorspellingen ook moeilijk genoemd worden. Het afgelopen jaar waren goud, grondstoffen en buitenlandse aandelen over het algemeen geen goed idee. De door Schiff aangekondigde hyperinflatie is nergens te bekennen. "Ik heb ook niet gezegd dat het zeker was", riposteert hij. Schiff is bezorgd over de snel oplopende prijzen als gevolg van "het vol laten draaien van de geldpers" van de Fed. "Beschouw het als een *worst case scenario*. En als het gebeurt hoort

**'IK KEN NIEMAND  
DIE MEER  
ACCURATE  
VOORSPELLINGEN  
HEEFT GEDAAN  
DAN IK'**