

BOB DE BONUS-BANKIER IS TERUG

DIAMOND IS FOREVER

Helemaal uit het nieuws is hij nooit geweest, de bankier met de mooiste achternaam van allemaal. Toch was het groot nieuws toen begin december bekend werd dat Bob Diamond terugkeerde in de bancaire sector. Samen met Afrika's jongste miljardair, Ashish Thakkar, gaat hij investeren in Afrikaanse banken. Die stap betekent de definitieve terugkeer van de man die in de zomer van 2012 moest opstappen bij Barclays Bank. De Amerikaan had als baas bij de oer-Britse bank al schandalen weten te overleven rond risicovolle verzekeringen voor ondernemers en overtreding van wetgeving tegen witwassen. Maar de maatschappelijke onrust rond zijn persoon naar aanleiding van het Libor-schandaal bleek de druppel. Met tegenzin vertrok Diamond, die bij zijn aantreden in 2011 nog had gezegd dat bankiers maar eens op moesten houden om zich te verontschuldigen voor de kredietcrisis. Daarbij zag 'Bob de bonusbankier', zoals hij door critici wordt genoemd, af van een bonuspakket van 20 miljoen pond. De missie in Afrika is geen vorm van vrijwillige ballingschap en ook geen vlucht voor strengere regelgeving. Deze maand nog zal het nieuwe Afrikaanse investeringsfonds een beursnotering krijgen in Londen, de stad waar Diamonds reputatie zo veelvuldig door het slijk is gehaald.

