

CRISIS- ECHTPAAR

HERB & MARION SANDLER

Het zou de roekeloze hebzucht van zakenbanken als Lehman Brothers zijn die het wereldwijde financiële systeem vijf jaar geleden aan het wankelen bracht. Maar alléén hadden de hautaine zakenbankiers van Wall Street dat niet voor elkaar gekregen.

Herb en Marion Sandler ontmoeten elkaar in 1960. Hij advocaat, zij één van de eerste vrouwelijke analisten op Wall Street. Datzelfde jaar vertrekken ze naar Californië om met geleend geld een eigen spaar- en hypotheekbank op te zetten. Meer dan veertig jaar leiden ze de instelling die Golden West Financial gaat heten. Zakelijke besprekingen doen ze samen, Marion druk in de weer met de breinaalden – ze moet naar eigen schatting mijlen aan sjaals hebben gebreid in de loop der jaren.

Toen ze hun bedrijf in 2006 verkochten was Golden West uitgegroeid tot de op één na grootste speler in de VS. Bankimperium Wachovia betaalt meer dan 25 miljard dollar, de Sandler toucheren ongeveer tien procent. Vanaf dan besteden ze hun tijd aan liefdadigheid, waardoor ze al snel tot de grootste filantropen van het continent behoren.

In 2008 blijkt dat Wachovia *a Deal from Hell* heeft gesloten. De bank verliest miljarden op giftige hypotheeklen uit de boedel van Golden West en moet gered worden. Time Magazine neemt de Sandler op in de lijst van 25 hoofdschuldigen aan de crisis. Het echtpaar vecht terug en eist rectificatie op rectificatie. Marion overleed vorig jaar, Herb runt nog steeds liefdadigheidsprojecten waaronder het door hem opgerichte Centrum voor Verantwoord Lenen.

