

gebeurtenissen in iemands jeugd een grote invloed hebben op alles wat er daarna gebeurt."

Deze overtuiging is terug te voeren op zijn eigen levensgeschiedenis. Geluk en rijkdom zijn Wien niet komen aanwaaien. "Mijn vooruitzichten waren somber", zegt hij, geboren in 1933 tijdens de Grote Depressie. "Ik kwam uit een gewoon joods middenklassegezin. Mijn vader was huisarts, maar stierf door een zwak hart op mijn negende. Op mijn veertiende ging mijn moeder dood en moest ik verhuizen naar het kleine appartement van mijn tante in Chicago. Om daar in de kost te voorzien, werkte ik in weekenden en schoolvakanties. Op een dag riep de schooldirecteur mij bij zich. Hij vroeg mij of ik een kostuum bezat en of ik weleens van Harvard had gehoord."

#### ZORGEN OVER DROP-OUTS

De elite-universiteit aan de oostkust was op zoek naar talentvolle kinderen uit de openbare scholen. De schooldirecteur koos voor Wien en maakte duidelijk dat hij 'geen idioot van zichzelf moest maken'. Wien slaagde op Harvard en dat veranderde zijn leven voorgoed. "Ik denk dat het vandaag de dag een stuk moeilijker is. Een kwart van de Amerikaanse tieners maakt hun high school niet eens af. Dat is zorgwekkend want de wereld is een stuk concurrerder dan in mijn tijd. Voor de meest elemen-

**'EEN KWART VAN DE AMERIKAANSE TIENERS MAAKT HUN HIGH SCHOOL NIET EENS AF. DAT IS ZORGWEKKEND, WANT DE WERELD IS EEN STUK CONCURRERENDER DAN IN MIJN TIJD'**

taire banen is tegenwoordig een college-diploma vereist."

#### RASOPTIMIST

Wien ging zelf in de jaren zestig zonder een specifieke opleiding tot aandelenanalist aan de slag op Wall Street. "Connecties waren in die tijd erg belangrijk. Om op Wall Street terecht te komen, had je drie dingen nodig: hersens, het juiste bloed en geld. Ik had hoogstens een van die kenmerken." Zijn loopbaan ging niet echt florissant van start. "Het was de donkerste periode in mijn carrière. Ik deed het verschrikkelijk. Dat wisten ze bij de broker waar ik werkte. Maar ze hadden handjes nodig in die periode en tolereerden mij. Het was een tijd waarin een ontslag een compleet brevet van onvermogen was. Dat is nu totaal anders. Maar toen zou ik echt mijn waardigheid hebben verloren."

Het uitkiezen van individuele aandelen werd nooit zijn sterkste punt, het grotere plaatje schetsen des te meer. Wien wordt gezien als een rasooptimist. Hij verwacht dat aandelenkoersen dit jaar zullen afsluiten met ruime winsten. "Het is niet goedkoop om aandelen te kopen, maar koersen kunnen nog een stuk hoger. Op een koers-winstverhouding van zeventien zie ik geen zeepbellen. Bang voor een renteverhoging ben ik ook niet." Als de Federal Reserve later dit jaar voor het eerst de rente verhoogt in tien jaar is er geen man overboord, in de ogen van Wien. "Ik zeg niet dat beurskoersen niet 10 procent kunnen dalen. Hoe lang is dat al geleden dat we zo'n correctie hadden? De beurzen zijn alleen niet zo gevoelig meer voor rente als vroeger. Ook met een renteverhoging hebben we te maken met een extreem lage rente."

#### SLINKENDE MAAKINDUSTRIE

Toch toont Wien zich in zijn analyse over zijn land pessimistisch.

