

650.000 dollar. Dat betaalde Guy Spier en een collega-belegger om met Warren Buffett te mogen lunchen. Volgens de hedgefondsmanager van Zuid-Afrikaanse origine is het de beste belegging die hij ooit gedaan heeft.

GUY SPIER

EEN LEVEN LANG LEREN VAN WARREN BUFFETT

Het prijzige etentje was ook het voorlopige sluitstuk van een jarenlange studie naar Buffett, diens leermeester Benjamin Graham en de door hen uitgedachte methode van waarde beleggen. Blinde adoratie past op het eerste gezicht helemaal niet bij een breed ontwikkelde man als Spier. Hij studeerde economie en filosofie aan topuniversiteiten in Oxford en Harvard om vervolgens als zakenbankier aan de slag te gaan bij D.H. Blair, een bank met een bedenkelijke reputatie. Hij noemt het de grootste fout van zijn leven. "The Wolf of Wall Street is overdreven, maar de moraal was hetzelfde". Inmiddels heeft Spier zijn eigen beleggingsfonds opgezet. In Zürich, ver weg van Wall Street. Vorig jaar publiceerde hij zijn persoonlijke beleggingslessen in het boek *The Education of a Value Investor*. Het even openhartige als leerzame boek is inmiddels uitgegroeid tot een alom geprezen bestseller onder de zakenboeken.

Heeft u een exemplaar van uw boek naar Warren Buffett gestuurd?

"Eerlijk gezegd heb ik me tijdens het schrijven vaak afgevraagd wat Buffett van het boek zou vinden. Ik heb het boek niet persoonlijk opgestuurd, omdat hij zich mogelijk verplicht zou voelen er iets mee te moeten doen. Dat zou ik onprettig vinden.

De uitgever heeft wel een exemplaar opgestuurd en Buffett's assistent Debby Rai heeft een heel aardig briefje teruggeschreven. Ik denk dat dit de manier van Buffett is om te zeggen dat hij het een goed boek vond, maar dat hij het niet kan aanbevelen. Dan zou hij meteen bedolven worden onder de boeken waarvan de auteur hetzelfde wil."

Wat is het belangrijkste dat u van uw lunch met Buffett in 2008 heeft geleerd?

"Het waren drie uur vol met expliciete en impliciete levenslessen. Eén opmerking is me vooral bijgebleven. Toen Buffett het had over het belang om trouw te blijven aan je eigen waarden legde hij het volgende dilemma aan me voor: 'zou je te boek willen staan als de beste minnaar ter

wereld, terwijl je zelf weet dat je er niets van bakt, of heb je liever dat je de beste minnaar ter wereld bent, terwijl de buitenwacht denkt dat je waardeloos bent'.

Ik heb me een groot deel van mijn leven druk gemaakt over wat de omgeving van mij vindt. Ik wilde respect van mijn hoogleraren op Oxford en Harvard, wilde gezien worden als succesvolle zakenbankier bij D.H. Blair en aanbeden worden door hedgefondsmanagers. Maar je outer scorecard is een slecht moreel kompas. Als ik meer naar mijn inner scorecard had geluisterd was ik nooit voor een zakenbank gaan werken waar de cultuur zo verrot was als bij D.H. Blair."

Waarom bent u zo open over het feit dat u Buffetts strategie en portefeuille kopieert?

"Op scholen leren we al vroeg hoe belangrijk het is onafhankelijk te denken. Maar als iemand al iets heeft uitgevonden, is dit een zinloze activiteit. Het is pas verstandig onafhankelijk na te denken als je een vaardigheid helemaal onder de knie