

STAKKERIG WIJS GEWORDEN

TWEE JONGENS

Vijf jaar is de financiële crisis nu aan de gang, honderden miljarden euro's zijn in rook opgegaan. Maar de schade is groter dan alleen in klinkende munt uit te drukken is. De Verenigde Staten en Europa zijn een deel van hun glans kwijt. In de ogen van opkomende grootmachten als China en Brazilië hebben de voormalige economische voorbeelden de ellende vooral aan zichzelf te wijten. Tientallen jaren economisch succes deed zelfvertrouwen omslaan in zelfoverschatting.

En nu is er de twijfel, het tanende vertrouwen in eigen kunnen. Vijf jaar geleden was dat anders. In november 2007, de crisis werd heel langzaam voelbaar, drukten Dominique Strauss-Kahn en Rodrigo de Rato elkaar de hand. De een lost de ander af als topman van het Internationaal Monetair Fonds. Twee mannen op de top van hun carrière.

Het eerste lustrum van de kredietcrisis beleven ze nu thuis, gedisillusioneerd. De loopbaan van DSK eindigde in de lente van 2011 in een New Yorkse hotelkamer. Rato werd in mei ontslagen als topman van Spanjes grootste probleebank Bankia. Een gerechtelijk onderzoek naar zijn functioneren loopt.

